

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Muhterem Müminler.

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Bakara Suresinde (268) :
“ Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve sizin cimri olmanızı emreder. ALLAH ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. ALLAH her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.” Buyuruyor.

Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..

Söylene gelen yerinde bir temenni vardır: ALLAH az verip gezdirmesin; çok verip azdırmasın. Amin. Bu tazarru ve niyaz kulun aczini itiraftır. “Sakin bir lokma, bir hırka” sözüne uygun gibi görüp de iltifat etmeyesin. Çünkü o söz tembellerin, tertibi ilâhiye riayet etmeyenlerin nahoş sözüdür. Kanaat değil. Bu nahoş sözün inanan kişilerin yaşantısında büyük tahribat yaptığı tarih boyu görülmüştür. Hatta ehli tasavvufun hâli öyle olmalı zannı ile servet düşmanlığı zahiri ve batını ilim erbabında da esas olarak benimsenmiş, dini İslâm’a uymayan bu tavır ve düşünce servet sahibi olanları gerçeklerden uzaklaştırmış. Kanaat etmenin bu uydurma söz ile yakından uzaktan ilişkisi yoktur.

Hazreti Peygamber (s.a.v.) şahadet ve orta parmağını birleştirerek ashaba hitaben : “Namuslu tüccar cennette benimle beraberdir” buyurdular. Ashâb-ı güzün efendilerimiz umumiyetle zengin idiler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de zamanın bezirganı idi. Zengin idiler. Gavsü’l-azam Seyyit Abdulkâdir Geylânî (kaddesallahu sır-rahu) hazretleri de çok zengin idi. Servet hususunda şöyle örnek verdiler: (“Belh hükümdarı İbrahim b. Ethem bizim zamanımızda olsa idi ona tac-ı tahtı terk ettirmezdik. Servet deniz suyuna benzer. Ne kadar çok olur ise vücut gemisi o kadar rahat yüzer. Gemiye delmemeye dikkat et. Delinirse batar”) buyurdu. Gemiye delmek ise nazargah-ı ilâhi olan kalbe ALLAH’ın sevgisinden başka kalıcı bir sevgi koymaktır. Gemi batar. Peygamber Efendimiz: “Yokluk küfür olayazdı” buyurdu.

11.10.2019 TZ